

**Else-Britt
Carrgård
Alingsås
Hembygds-
förening**



Foto: STEFAN SAMUELSSON

Onsdag 30 november 2016

Tankar kring...

Hembygd... var hamnar Din tanke allra först? Kanske på den plats som ger Dig extra värme i hjärtat? Om Du är barn eller ungdom kan Du ju ha varit med om att flytta, och lämnat det Du kallade 'hemma' för ett nytt hem på en ny plats, nära eller långt bort. Nu är Du hemma där, och har fått en ny hembygd att lära känna. *Din* hembygd.

Du som hör till mellangenerationerna då skola, utbildning, arbete, karriär och ofta kärleken gör att vi ofta flyttar till nya platser. Du som känner igen detta har kanske hunnit att bo kortare eller längre tid på flera platser. Har Du kunnat hitta känslan "detta är *min* hembygd"? Varje gång – ibland – eller inte alls? Känn efter en kort stund om Du har flera varma hjärteplatser att välja bland. Finns det en som intar förstaplatsen? Bor Du kanske där idag?

Vi då, Du och jag, som hör till de äldre generationerna, hur känner vi? Vilken är hembygden i våra hjärtan? Är vi kanske tillbaka på den plats där vi bodde som barn och där vi kände trygghet. Där vi började bli medvetna om och lärde känna vår omgivning och där fler människor efterhand kom in i våra liv. Där dagarna var skratt och lek och där vi gick i skola och kanske hade våra ungdomsår med vänner och mycket skoj. Där vi växte och lärde oss lite mer varje dag. Det var vår stad, vårt samhälle, vår landsbygd. Men, för alla var inte livet så. Inte heller har kanske alla vi i den äldre generationen den "rätta" känslan för barndomens hembygd. Kanske har vi funnit den någon annanstans långt senare. Det bästa är att vi får tycka olika och får känna olika. Den hembygd vi vill ha i våra hjärtan – den är vår!



Hembygd för 70 år sedan

Foto: L Björklund

Jag har alltid haft *min* förstaplats med minnen som värmer, från min barn-, små- och folkskoletid, men redan under mitt första tonår blev Alingsås den stad där "jag bodde när jag gick i skolan". Att beskriva Alingsås som min hembygd fanns inte i min tanke då. Jag var nog länge "bara på besök". Direkt efter skolan fick jag jobb och bostad och många goa arbetskamrater. Då började Alingsås bli min *nya* hembygd på riktigt. Idag har mina båda hembygder en delad förstaplats i mitt hjärta.

Men – många har kanske bara ett krossat minne kvar av sin hembygd, långt, långt borta. De behöver få en ny plats att känna trygghet i. "Finns det hjärterum så finns det stjärterum" hörde jag ofta sägas när jag var barn. Visst finns det plats i vår hembygd att dela! Visst finns där både hjärterum och stjärterum! Eller hur?

Du är välkommen till Alingsås Hembygdsförening!

Else-Britt Carrgård

Ledamot och webbansvarig i Alingsås Hembygdsförening



Höbärgning

Foto: J Nilsson

Ett litet tillägg för hemsidan - om hembygd.

Inte många sliter stentrappan upp till Alingsås Parken idag......men tack vare ett gäng eldsjälar, som bildade Alingsåsparkens Kulturförening 2013, finns idag denna 100-åriga vackra park kvar.

Sommarens danskvällar är populära och även många långväga gäster kommer varje vecka hit för att dansa. Andra har också funnit en perfekt plats för sina intressen och aktiviteter som musik, loppis, motorveteraner av skilda slag och mycket mer.

En dag när våra känslor för hembygden kanske växer sig extra starka är Midsommarafton. Att Alingsås Parken är en älskad plats att komma till visar alla de människor, vuxna och barn, alingsåsare och tillresta som då fyller parken.

Det dansas runt midsommarstången och lyssnas på 'smäktande toner' av fantastiska 'Parkorkestern'.

Alingsås folkdanslag höjer stämningen ytterligare flera grader med sina vackra dräkter och sin dans. Chokladhjulet snurrar, fiskdammen har lång kö. Det doftar gott av kaffe från Perssons café, för fikas gör det! Alingsås är ju "the Capital of Fika" - så var smakar en fika bättre? Frågar vi de som slagit sig ner på sin filt nere under träden i parken, svarar de säkert att den "medhavda" smakar allra bäst.

För en alingsåsare är detta en del av hembygden - och vi måste hjälpas åt att vårda den för att kunna få njuta av en plats som denna.

E-B C



Foto: E-B Carrgård



Foto: E-B Carrgård